

Invitation til faglitterært tirsdagsmøde

PORTRÆT AF ET SØSKENDEPAR

- mød Tommy, Tanne og Tom

Tom Buk-Swientys nye bog *Tommy og Tanne* er på vej.

Kom og hør forfatteren tegne et portræt af et usædvanligt søskendepar: Thomas Dinesen og storesøster Karen "Tanne" Blixen.



© Gyldendal Presseservice, Thomas Schou

Bror og søster gav hinanden løfte om at leve i deres fars, Kaptajn Dinesens, ånd. Begge søgte de det, de kaldte for 'Det Store i Livet' ud fra mottoet "sætter man ikke livet ind, vinder man ikke livet".

Det førte Tommy ud i skyttegravshelvedet som frivillig soldat i de allieredes hære i 1. Verdenskrig og fik Tanne til at rejse til Afrika som storvildtjæger og kaffefarmer.

Bogens hovedspor er Tommys rejse ind i Ingenmandsland og de triumfer og tragedier, det førte med sig. Men Tanne er konstant nærværende i fortællingen. Det var hende og det eksempel hun satte, der drev lillebroren frem. For sin dristige indsats under krigen modtog han det britiske imperiums mest prestigefulde tapperhedsmedalje, Victoriakorset.

Tom Buk-Swienty fortæller om den magiske dag i efteråret 2012, da Thomas Dinesens dengang næsten 80-årige søn og Karen Blixens nevø, Tore Dinesen, overlod ham en kuffert fuld af sin fars breve, dagbøger og andet materiale, der rummede en overraskende familiehommelighed.

Forfatteren fortæller om sine mange research-rejser i fodsporet på Thomas Dinesen og Karen Blixen, der har ført ham fra gamle franske skyttegrave over New York og Montreal til Karen Blixens farm i Kenya og herfra ud på Kenyas storslåede savanne. Desuden fortæller han den medrivende historie om Thomas Dinesens og Karen Blixens farefulde oplevelser midt i verdenshistoriske brændpunkter.

Som altid i Tom Buk-Swientys foredrag føres du og alle andre tilhørere med ud på en rejse dybt ind i både dansk og international historie. I fortællingen udgør 1. Verdenskrig og koloniseringen af Afrika det historiske bagtæppe.

Tid: Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 19 til 21.30

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København.

Alle er velkomne