

# Indledning

Jan Borch Rasmussen, Jens-Henrik Lauridsen, Jørgen Ego Lauritsen, Erik Kaare Sørensen, Jan Simonsen, Ole Petersen, René Andersen, Ole Dalby, Kim Larsen, Keld Vilhelm Nørring, Anita Rasmussen, Anne Sindal Andersen, Pia Helle Bugat Andersen, Sonja Iwanou, Susanne Andersson, Pia Jensen, Tim ?, Anette Hansen, Winnie Meyer, Lone Mai Larsen, Birgit Meinecke-Hansen, Linda Thomsen, Susanne Christensen, Lisbeth Hansen, Susan Jeanett Narvedsen, Jan Ernst, Michael ?, Allan Jensen, Liselotte Jensen, Tommy Stig Larsen, Kenneth Nielsen, John Hansen, Peter Larsen, Bitten Hjorth Nielsen, Lars Knudsen, Ina Johansen, Elvi Engelsmann, Per Christensen, Michael Bjarke Schiønning, John Ulrich, Majken Morhorst Pedersen, Anne Raun, Flemming Steen Sørensen, Finn William Schultz, Bjarne Grooss, Peter Mikkelsen, Susanne Friedrich Andersson, Poul Glumer, Johnny René Hansen, Søren Leif Christensen, Lars-Ole Antonsen, Stig Finn Holmberg, Morten Bærnholt, Anita von der Wehle og Dorthe Birgitte Petersen.

Det var os, alle os - mig og mine klassekammerater. 55 eksemplarer i nogenlunde rækkefølge taget ud af 10 års klassebilleder og skolelister. Enkelte optrådte kortvarigt ved tavlen, fløj uroligt og hastigt forbi på vej til næste skole eller ud i friheden, for tiden dengang var endnu ikke druknet i diagnoser, og det var ikke ualmindeligt, at man undslap skolens faste greb og kom i mesterlære efter 7., 8. eller 9. klasse – skolen dengang var menneskelig i lige den henseende.

Jeg har støvet langt de fleste op og støvet dem af – afvundet dem deres historie i tilfældig rækkefølge, fra før de egentligt var til, og til dagen snakken gik. En del er desværre gået bort, men hvor det har været muligt, har jeg bedt nære relationer om at stille op og fortælle.

Det hele er nedfældet af hjertets lyst og kærlig tilskyndelse, så tag godt imod mig og mine klassekammerater, Uglebogens børn.